

Juni 2017



Rond de 15e van de maand  
komt de VVZ nieuwsbrief uit  
Nummer 21— 2017

Volg VVZ  
ook op  
social media!

[www.svovvz.nl](http://www.svovvz.nl)



## Waar spelen we komend seizoen?

De najaarscompetitie zal nog plaatsvinden bij Zwolsche Boys (tot en met december 2017). Vanaf 2018 zullen we weer een geheel jaar bij ZAC gaan voetballen. Het plan is om nu om het jaar te gaan wisselen.

## Vaste rubriek:

### Doorgeefluik:

Voetballiefhebbers,

Ruud heeft het stokje van deze vaste rubriek aan mij doorgegeven. Ik ben **Henk Goebertus** en ik begeleid samen met Ruud en Fred de MO17-1 van VVZ. Ik ben de vader van Jasmijn. Ik vind het heel leuk dat zij is gaan voetballen en om samen met andere ouders hier een steentje bij te dragen. Ik heb zelf vroeger ook gevoetbald, ik speelde bij sv LVV in Laren. Ja, er is meer dan alleen hockey in Laren ;-). In mijn jeugd heb ik in verschillende selectieteams gespeeld en bij de senioren ben ik met een groep vrienden een elftal begonnen. Ik was eerst aanvaller, meestal spits of rechtsbuiten, en later ben ik meer naar achteren geschoven naar rechtshalf en nog later zelfs naar de laatstemanpositie. Ik vind het leuk om te zien dat Jasmijn deze positie nu inneemt en hier altijd als een heuse rots in de branding haar tegenstanders afweert. Ook Wisse, onze zoon, heeft zijn eerste voetbalseizoen van zijn carrière er ondertussen opzitten. Hij voetbalt volgend jaar jaar in JO11-5 van ZAC. De zaterdagen staan voor ons dus voor het grootste deel in het teken van voetbal en dat vind ik heel erg leuk. Margit, onze middelste, kan trouwens ook goed voetballen, maar zij houdt meer van paardrijden. En ook Babs, mijn vrouw, draagt haar steentje bij. Zij draait kantinediensten bij ZAC. Zelf heeft zij vroeger gehockeyd en getennist en geniet ze van het verenigingsleven. In het dagelijks leven ben ik opleidingsadviseur bij een grote verzekeringsmaatschappij en ben ik coach. Ook ben ik ski-leraar bij de Vereniging Gehandicapte Wintersporters. Als vrijwilliger doe ik dit nu al bijna twintig jaar. Ik ben altijd positief ingesteld en ik help graag andere mensen. Ik ben opgegroeid in Laren, heb gestudeerd in Utrecht en woon alweer bijna twintig jaar met veel plezier in Zwolle. Uiteraard ben ik supporter van PEC, waar ik met veel plezier de thuiswedstrijden bijwoon. Een absoluut hoogtepunt vond ik de bekerfinale tegen Ajax, wat een mooie 'happening' vond ik dat. Zondag ga ik samen met Jasmijn naar de openingswedstrijd van het EK-Vrouwen, Nederland-Noorwegen. Wij hebben daar veel zin in. Ik vind het geweldig dat dit evenement in Nederland wordt georganiseerd en dat het vrouwenvoetbal zo aan populariteit wint. Voetbal vind ik namelijk een mooie sport, voor iedereen. Een fijne zomer toegewenst en ik zie jullie weer op de voetbalvelden. Ik draag het stokje graag over aan **Pauline Potjes**, een gepassioneerd trainster. Dat lezen jullie de volgende keer dan wel ...

Een sportieve groet, Henk Goebertus



## Recht uit het hart

Deze maand even geen speelster van de maand, maar een 'brief' namens mij, Natanja. Ik ben het gezicht achter de nieuwsbrief. Sommige kennen mij al wel, anderen niet. Voor die laatste groep mensen even een schets van mij in een notendop. Ik ben Natanja Brouwer, 26 lentes jong en ik voetbal al sinds ik uit mijn luiër kom. Dat is overdreven, maar al zeker 16 jaar ben ik op deze velden te bewonderen/verafschuwen. Daarnaast altijd betrokken geweest binnen ZAC, Zwolsche Boys en VVZ. Dit begon onschuldig met zakjes snoep en patat verkopen na de wedstrijden op de zaterdag in de ZAC kantine. Een paar jaar later, in de C-tjes, deed ik dit (samen met Nicole en Nadia) nog met veel plezier. Met knikkende knieën die hunks uit het eerste bedienen. Alhoewel, dat was niet waar wij het voor deden. Wij vonden het fijn om gewoon een hele zaterdag op de club te zijn. Vele jaren later, toen de samenwerking tussen Zwolsche Boys en ZAC gestart was, kwamen we ook steeds meer in de Zwolsche Boys kantine. Ook hier hebben we ons steentje bijgedragen wanneer kon. VVZ stond in het begin op losse schroeven. De stuurgroep is toentertijd achter de schermen erg druk geweest met het reilen en zeilen van deze samenwerking. Ik behoorde toen nog niet tot de stuurgroep, maar richtte mij alleen op de PR. Ik verzorg nu twee jaar de nieuwsbrief van VVZ, beheer de social media kanalen en zorg dat er af en toe wat in een krantje terecht komt. Sinds één jaar zit ik nu ook in de stuurgroep. Dat is makkelijker. De lijntjes zijn korter en zo weet ik sneller wat men van mij verwacht en wat ik kan betekenen voor VVZ. Oke, dit was een redelijk grote notendop, maar zo heeft u een klein beetje een beeld van mijn nevenactiviteiten binnen de verenigingen.

Naast het feit dat ik me vrijwillig bezig houd met deze vereniging, doen nog veel meer mensen dat. Hierbij te denken aan de stuurgroep die op dit moment bestaat uit Eveline Blekkenhorst, Janiek Kwakkel, Nicole van der Kolk, Jeroen en Boer en ik dus, Natanja Brouwer. Daarnaast is de TC intensief betrokken bij het technische gedeelte van de samenwerking. De TC bestaat nu uit Richard Wink, Eric Stoffer en Hans Tuin. Ook de andere commissies, de één wat rijker gevuld dan de ander, zorgen voor een nu goedlopend VVZ. Wat moet er dan van je hart zul je denken? Nou, ik mis betrokkenheid. Ik mis betrokkenheid van ouders die zich (wel of niet) interesseren in de club waar hun kind voetbalt. Ik mis initiatief van ouders die, al is het éénmalig, de handen uit de mouwen willen steken. Maar ook mis ik initiatief vanuit speelsters. Wij merken dat de leden geen flauw benul hebben van het feit hoe hard wij vrijwilligers nodig hebben. Dit kan zijn voor het trainen van een team of voor het draaien van een kantinedienst. Er is een divers, en helaas, groot aanbod, maar het zijn steeds dezelfde leden en ouders die opstaan en wat voor VVZ willen betekenen. Deze leden en ouders zijn wij uiteraard onwijs dankbaar, want zonder hen liep VVZ niet zoals het nu loopt. Maar er zijn ook punten waar nog veel winst te behalen valt. Dit kan niet allemaal op de schouders van diezelfde vrijwilligers komen te liggen. Nu gebeurt dat echter wel en dat is geen doen. Dat is wat ik mis..

Voorbeeld: op de jaarlijkse informatie avond van VVZ zaten welgeteld 27 mensen (!!). Waarvan veel speelsters van Vrouwen 1 en 2, het bestuur van ZAC en Zwolsche Boys, een paar jeugdspeelsters en ouders en 1 nieuw lid met haar vader. Schandalig vond ik het. Ja we weten dat er ook avondvierdaagse was, maar van de 130 leden waren er dus maar 27 aanwezig. En eerlijk gezegd raakte ik er ook gefrustreerd van, want waar doen wij het als vrijwilligers dan allemaal voor?

Ik vraag jullie niet om je nu massaal aan te melden als vrijwilliger, maar wel om na te denken over uw/jouw rol als ouder/lid binnen de vereniging.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

dichtpuntjes

☆ Soms zijn ze groot  
Soms zijn ze klein  
Je hoeft ze niet te zoeken  
Je kunt ze ook zijn ☆

## Enquête.



Er zijn ook veel reacties via de mail binnen gekomen. Ook zij geven aan de nieuwsbrief af en toe te lezen en vaak te lezen. Dit houdt in dat we hier volgend seizoen ook wel mee doorgaan. Bedankt in ieder geval voor de eerlijke berichten en reacties op deze poll.

## Voorjaarsseizoen MO15-1

Na een goed seizoen in het najaar; 2<sup>e</sup> plek, promoveerde MO15-1 naar de Hoofdklasse. Best spannend, want hoe zou het gaan.....??

De eerste twee wedstrijden waren gelijk erg pittig wat resulteerde in twee keer verlies. O jee....wat zou het seizoen verder nog in petto hebben.

De meiden herpakten zich erg goed en toonden strijd lust. Zij gingen per wedstrijd beter voetballen. Na het stroeve begin werden er zelfs zeven wedstrijden op rij gewonnen.

Halverwege de competitie stond MO15-1 zelfs derde. Een spannende wedstrijd volgde tegen de koploper uit Deventer. Het werd 2-2, na zelfs voor te hebben gestaan. Heel knap!

Het seizoen kreeg een goed vervolg, alle wedstrijden werden gewonnen met daar tussendoor nog één gelijkspel. MO15-1 is hierdoor tweede geworden met een geruime voorsprong op nummer drie. Van tevoren nooit gedacht, maar toch met z'n allen zo'n mooie prestatie neergezet. Complimenten!!

Na de competitie nog twee toernooitjes gespeeld, eentje in Zeewolde en eentje bij Berkum in Zwolle. Beide toernooien zijn de meiden 1<sup>e</sup> gewonnen, verdiend na zo'n leuk seizoen.

Op 28 juni hebben we het seizoen afgesloten met een bbq. (Foto's op de volgende pagina).

[Dit zijn de kanjers van het team:](#)

**Danique** Keepster van het team met een mooie trap uit de handen

**Kim** Laatste vrouw waar je niet gauw langs komt

**Merle** Stabiele factor in de achterhoede op rechts

**Eva** Pittige linksback met een ingooi à la "van Hintum"

**Senna** Kan zowel in de achterhoede en op het middenveld goed uit de voeten, is erg snel

**Lisa** Betrouwbare voorstopper, lastig voor de tegenstander

**Julia** Mid-mid, rustig aan de bal en goed voor veel assists en mooie passes

**Joëlle** Hardwerkende middenvelder, geweldig doelpunt in laatste wedstrijd

**Naomi** Zowel op het middenveld als in de aanval zeer actief, snel en handig

**Anouk** Mooie trap in haar benen, laatste paar wedstrijden op dreef met mooie doelpunten

**Lorissa** Speelde linksbuiten, technische hoogstandjes en kreeg de tegenstander vaak op het verkeerde been

**Nancy** Kan zowel op links- als rechtsbuiten spelen, goed voor mooie doelpunten

**Loïs** De snelle rechtsbuiten die niemand bij kon houden, voorziet de spits van mooie voorzetten en scoort zelf ook

**Alieke** Een spits waar de tegenstander "gek" van werd, topscoorder van het team, goed voor zo'n 35 doelpunten

Trainsters Ellen en Shannon;

Bedankt voor de inzet en alle trainingen, het was een leuk seizoen.

Nu lekker genieten van de zomervakantie!! Groetjes Sigrid — Leidster MO15-1

## Foto's M015-1

Toernooi Berkum:



BBQ:



Toernooi Zeewolde:



Gewonnen bekens bij de toernooien:



### Sponsors:



**de Belgische Keizer**  
café restaurant

Even naar de Belg (zo wordt de Belgische Keizer in de volksmond genoemd) om lekker te genieten van het Belgisch eten en de heerlijke bieren. Je kunt hier een drankje doen of een hapje eten.

Ook worden er arrangements verzorgd en worden er zalen verhuurd.

**KLETSEN & PROEVEN**  
BAR & BISTRO

Kletsen & Proeven is een sfeervolle bar & bistro midden in het centrum van Zwolle.

De plek bij uitstek voor een gezellige borrel en of heerlijk diner.

**Albert Heijn**  
Forelkolk Zwolle

**ellen.**  
GRAFISCHE ONDERSTEUNING